

## Ontstaan



Uiteraard zijn er vele gebeurtenissen vooraf gegaan aan het ontstaan van de gemeente Perspectief. Aan de basis ligt de Nederlandse pinksterbeweging en bezoek van Tommy Lee **Osborn** in 1958.



Deze Amerikaanse evangelist houdt campagnes op het Malieveld in Den Haag en in Groningen, die ruim tienduizend mensen trekt. Hij brengt een boodschap van bekering, wedergeboorte en lichamelijke genezing. Zijn vertaler, Johan **Maasbach**, zet het werk in Nederland voort.

Maasbach komt in november 1959 naar Amersfoort, houdt een evangelisatiecampagne. Hij inspireert Sjaak **Roose** om wekelijks op vrijdagavond in het centrum van Amersfoort opwekkings-samenkomsten te houden. Het aantal mensen dat naar de bijeenkomsten van evangelist Sjaak Roose komt, stijgt snel. Er komen vooral mensen die verlangen naar meer van God.



Sjaak Roose geeft in 1962 het stokje over aan **Cees de Groot**. Na twee maanden kondigt deze aan dat er een gemeente gestart gaat worden. Ze komen samen in het gebouw van de bejaardensoos aan de Nieuwstraat in Amersfoort. Cees is daarmee de eerste voorganger van wat later Perspectief zou gaan heten.

## Officiële start

In 1965 stelt notaris H.F. Keetell de statuten op van de Christelijke gemeenschap "Volle Evangelie Gemeente" te Amersfoort. In de volksmond wordt de naam vaak afgekort tot **VEGA**. Na twee jaar worden de eerste oudsten aangesteld.

## Groei

Door mond op mond 'reclame' komen gelovigen overal vandaan. De jeugd van de gemeente evangeliseert wekelijks op de Varkensmarkt. Piet Kokje staat elke week op de markt met een boekenstand en gaat ook langs de deuren. Kroeg-evangelisatie vindt iedere vrijdagavond plaats. "Ben jij een kind van God?" wordt er dan gevraagd. Zo groeit de kleine gemeente en krijgt een meer regionaal karakter.



De gemeente wordt groter en start een dochtergemeente in Baarn. Gemeenteleden uit Baarn en Soest vormen deze nieuwe gemeente.

De gemeente kent in de begintijd vele (bekende) gastsprekers, zoals Johan Maasbach, Anne van de Bijl, Corrie ten Boom en Jan van Gijs.



## Parallele ontwikkelingen

In Beukenstein, een buitenplaats in Driebergen, worden vanaf 1960 tot 1968 Volle evangelie geloofsopbouwweken en samenkomsten gehouden.



Hoewel onze gemeente niet uit **Beukenstein** voortkomt, is er een duidelijke link met dit conferentie-oord. Zowel Sjaak Roose als Cees de Groot geven er leiding. Ook Johan van den Brink, die vanaf 1960 maandelijks in de gemeente spreekt, zit in het Beukenstein team.

In Beukenstein wordt onderwijs gegeven over een persoonlijk leven met Jezus, de doop in de Heilige Geest en de waterdoop door onderdompeling. Ook de strijd in de hemelse gewesten en bevrijding van demonische machten komen ruim aan bod.

Cees de Groot krijgt aan het einde van de Beukenstein-periode een profetie waarin gesproken wordt over een hogere weg. De leer wordt daarom 'de leer van het Koninkrijk der Hemelen' of 'de hoge weg' genoemd. Dezelfde boodschap wordt ook verspreid via het tijdschrift **Kracht van omhoog** en op zondagochtend klinkt zij ook bij Perspectief.

Beukenstein is voor veel van onze gemeenteleden tot zegen geweest. Zij denken met dankbaarheid terug aan wat er toen in hun geloofsleven is begonnen.



## Zendingsgericht

Naast Beukenstein zijn er ook andere projecten, waar Perspectief zich bij aansluit. Operatie Pinkstervuur organiseert evangelisatie-activiteiten, zowel in het binnenland als in het buitenland. Ook is er Operatie Leeuwenkuil, die Bijbels achter het **ijzeren gordijn** brengt. Perspectief is actief betrokken bij deze projecten. Zo wordt er gespaard voor de aanschaf van auto's voor operatie Leeuwenkuil en ondersteunt de gemeente jonge zendingen die,

vanuit operatie Pinkstervuur, in Italië nieuwe gemeentes stichten. Van 1970 tot 1977 draagt de gemeente de volledige financiële lasten van een nieuw



gestarte gemeente in Potenza, **Italië**. De gemeente koopt een zaal voor hen aan. Omdat de overdracht naar Italië lastig bleek, is die zaal jaren formeel Amersfoorts eigendom geweest. Dit wordt rechtgetrokken wanneer de gemeente in Potenza een juridische status heeft.

In 1983 wordt Saar Westerhout als zendeling uitgezonden naar **Pakistan**. Een andere zuster in Perspectief, Joan Wilschut, krijgt eind zeventiger jaren een visioen over het verspreiden van het evangelie en start stichting **VOX Worldwide**. De blijde boodschap wordt via audiocassettes en CD's naar buitenlandse adressen verzonden. Veel van die adressen zijn bijbelscholen, kerkelijke gemeentes, zendingsorganisaties en particulieren. Dit werk groeit uit tot de verspreiding van 1000 CD's naar 60 landen in 2013 en gaat daarna digitaal verder.

Ook dichterbij huis wordt het evangelie verspreid. De gemeente start een evangelische **boekwinkel**, met als doel om het evangelie te verspreiden en om contact te leggen. Henk en Corrie Vroon openen in 1978 in de Hendrik van Viandenstraat in Amersfoort de Christelijke Boekwinkel De Wegwijzer. In de winkel komen christenen uit allerlei kerken en kringen en voert regelmatig. Uiteindelijk wordt de boekwinkel op 1 juli 2013 opgeheven. De winkel is een grote aanwinst geweest voor de stad en kerken.



## De jaren 70 en 80

In de 70-er jaren wordt de bejaardensoos te klein en verhuist de gemeente naar gebouw Juliana-Bernard aan de Grote Koppel.

De gemeente groeit uit tot ongeveer 240 en heeft een **grote groep kinderen**. De locatie is minder geschikt voor het houden van kinderdiensten, daarom verhuist het eind jaren '80 naar het Farel College in de wijk Schothorst.



Vanaf 1983 neemt Cees de Groot als mentoroudste deel aan de broederraad. Henk **Dalhuijsen** volgt hem op als voorganger.

Om de preek later na te kunnen luisteren, nemen gemeenteleden hun eigen opname-apparatuur mee. De dienst wordt verstoort met allerlei gepiep en technische geluiden. De gemeente mag geen apparatuur meer mee nemen. Vanaf 1981 kunnen zij een cassette kopen. Wanneer de dienst beluisterd is, kan de cassette ingeleverd worden en krijgen ze hun geld terug.



Er is goed **onderling contact** tussen Perspectief en andere gemeentes die zich verbonden voelen met de boodschap van Kracht van Omhoog. Er worden regelmatig landelijke ontmoetingsdagen gehouden met alle voorgangers en oudsten. In 1973 gaat het om 31 gemeentes. Ook de jeugd en jongeren komen samen tijdens jeugd- en jongerendagen.



Perspectief gaat ook op **vakantie**. Samen een week met elkaar optrekken versterkt de onderlinge band. Er is tijd voor verdieping en bevrijding, maar ook voor veel lol. Vooral de kinderen genieten. Gemeenteleden zagen een nieuwe kant van elkaar.

Later is de week ingekort tot een weekend. Maar de ingrediënten bleven gelijk.

De gemeente kent dan ook al kringen. Elke woensdagavond worden er **Bijbelstudies** door de (roulerende) oudsten gegeven. Bijkomend voordeel hiervan is dat de oudsten ook alle gemeenteleden goed leren kennen. Elke kringavond start met enkele liederen en eindigt met een bidstond. Voor nieuwe leden is er een beginners- en vervolgcursus.

De oudsten houden zich niet alleen bezig met onderwijs. Een andere prioriteit is het **pastoraat**. De oudsten leggen alle pastorale bezoeken af en in de broederraad (de maandelijkse vergadering van het oudstenteam) wordt veel tijd gestoken om te praten over en te bidden voor gemeenteleden die hulp nodig hebben.

De oudsten hebben allemaal gewone banen naast het gemeentewerk. De werklast wordt verdeelt. Per maand wordt een oudste-echtpaar aangewezen als '**oudste van de maand**'. Dit houdt in dat zij de zondagsdiensten leiden, maar ook als eerste aanspreekpunt fungeren bij gebeurtenissen (bruiloft, begrafenis, etc). Voorganger Henk Dalhuijsen gaat uiteindelijk 1 dag per week voor de gemeente werken.

Vanuit Perspectief vertrekken diverse gezinnen naar het **buitenland** om het evangelie te brengen. Eind jaren tachtig vertrekt de familie Pfeifer vanuit Perspectief naar Hong Kong. Steef en Tineke van 't Slot vertrekken met hun gezin naar Zuid Afrika en Henk en Maria Ouwejan gaan naar Ghana. Ad en Jeannette Vermeulen, met hun 4 kinderen vertrekken naar Italië. Zij worden enkele jaren later gevolgd door Ben en Tjits van Ommen met hun 3 kinderen. Peter Annoff vertrekt naar India om te gaan werken onder kansarme kinderen.

Op Terschelling doen Henk en Wil Askes elke zonder evangelisatiewerk.

## Nieuwe tijden

In 1992 overlijdt Henk Dalhuijsen onverwacht na een kort ziekbed. Er wordt geen nieuwe voorganger aangesteld. Van 1992 tot 2003 wordt de gemeente geleid door een oudstenteam. De eerste jaren zijn zij door Henk Lijzenga, voorganger van de gemeente in Enschede, daarbij begeleid.

Vanaf november 2002 worden er visiedagen gehouden door het oudstenteam. Zij komen één dag per twee maanden bij elkaar. Zij zoeken



Gods leiding. Als gevolg hiervan wordt in 2002 een nieuwe **visie** geïntroduceerd: 'Jezus wil door ons heen elk mens tot Zijn discipel maken'.

De visie wordt vaak aangehaald in de preken en de meeste gemeenteleden kunnen hem dan ook opzeggen.

Ook worden er zogenaamde **poortwachters** aangesteld. Dit zijn de trekkers van poorten (een team van gemeenteleden die samen een specifieke taak binnen de gemeente uitoefenen). Elke poort heeft zijn eigen poortwachter en wordt geestelijk ondersteund en gedragen door een verantwoordelijke oudste. De verantwoordelijkheid voor het **pastoraat** wordt verschoven van de oudsten naar de kringen. Dit is de plek waar al eerste naar elkaar wordt omgekeken. Indien nodig, kan het oudstenteam worden betrokken. Bij ernstige gevallen zal altijd een professional worden ingeschakeld.

In december 2003 vindt er een verandering in het leiderschap plaats. De gemeente kent op dat moment een meervoudig leiderschap, waarbij alle teamleden gelijkwaardig zijn. Het team stelt Philip en Saskia **Blom** aan als 'eerste onder de gelijken'.

In 2006 ervaart Philip Blom een teken van God om te verhuizen naar de wijk Vathorst. De gemeente verhuist uiteindelijk in 2008 naar dorpshuis De Dissel, dat officieel in Hooglanderveen ligt maar grenst aan Vathorst. In deze



periode krijgt de gemeente de naam Volle Evangelie Gemeente Perspectief.

Perspectief zoekt nu meer de verbinding met andere gemeentes in Amersfoort op. Vanuit het Evangelisch Contact Amersfoort en omstreken (ECA) worden er door 6 gemeenten gezamenlijke **Paasdiensten** gehouden op de Hof. In 2003 start in Amersfoort de jeugdkerk **Heartbeat**. Diverse gemeenteleden van Perspectief zijn hier actief in.



Ook wil Perspectief meer doen voor de wijk Vathorst. Vanaf 2011 worden er 4 keer per jaar **kindermiddagen** georganiseerd in de schoolvakanties. In 2003 wordt voor het eerst een **Alpha** cursus gegeven. Eerst nog zelfstandig, maar als snel wordt de cursus georganiseerd samen met andere kerken.

## Transitie

Rond 2016 ontstaat onvrede in het oudstenteam en in de gemeente. Er breekt een transitie tijd aan. De gemeente zoekt naar verjonging van de leiding (dertigers) en nieuwe vormen van leiderschap waarbij zoveel mogelijk gemeenteleden meegenomen worden in de voortgang van de gemeente. Er ontstaan bedieningen. Het verschil met de poorten is dat de bedieningsleiders, samen met de oudsten, de leiding van de gemeente vormen.

Ook wordt er een nieuwe visie opgesteld. In deze periode staan veel nieuwe bedieningsleiders op en is het hele oudstenteam vernieuwd.



Ondanks dat veel energie in deze periode gaat zitten in het omvormen van de gemeente, worden er nog steeds activiteiten ondernemen om naar buiten te treden. In het kader van 'omarm een volk' bidt de gemeente een jaar lang voor de Fulani in Ghana, een bevolkingsgroep die nog niet bereikt is met het evangelie. Door dit project hebben we ook pastor Issah en zijn



vrouw Fati leren kennen. Perspectief blijft via hen betrokken bij de Fulani, ook als het jaar over is.

## Corona

In maart 2020 besluit het leidersteam om de zondagsdiensten tijdelijk op te schorten, vanwege de corona pandemie. Dit is uniek in de geschiedenis van Perspectief. Snel wordt een **streaming** dienst opgetuigd door deskundige gemeenteleden. Binnen 2 weken is het gerealiseerd en met de week worden de streamdiensten professioneler.



De hechtheid van de kringen bewijst zich in deze tijd. Gemeenteleden kijken naar elkaar om en op die manier blijft de onderlinge band behouden.